



Willy,

*de ondeugd zelf.
Met zijn humor en zijn lach,
genoot hij van de kleine dingen.*

*Hij hield van lekker eten en creatief bezig zijn,
maar vooral van de Graafschap en zijn kleinkinderen.*

*Hij wilde nog zoveel,
maar zelfs zijn eigen wil liet dit niet meer toe.*

Het ga je goed daarboven en laat iedereen stralen met je lach.

Willy Beursken

* Didam, 21 juli 1948

† Didam, 28 januari 2021

*Voor wie leeft in eenvoud,
is het leven eenvoudig.*

Marijke Beursken - van Vuren
Martin en Daniëlle
Rodney
Shirley en Richard
Ruben
Francis en Jeffrey
Patrick en Ineke
Kevin

Liemersweg 58
6942 HT Nieuw-Dijk

Maandag 1 februari is er van 19.00 tot 19.30 uur gelegenheid om afscheid van Willy te nemen in afscheidshuis D'n Dunsel, Raadhuisstraat 11 te Didam.

*Gezien de huidige omstandigheden zal de
crematieplechtigheid in besloten kring plaatsvinden.*