



*De trom is stilgevallen
wie slaat dan nog de maat?
De melodie klinkt echter door
zoals in ons hart geschreven staat.*

Met al zijn levenslust en wilskracht heeft hij de strijd niet kunnen winnen. Na alle fijne jaren die wij met hem mochten beleven, hebben wij met veel verdriet afscheid moeten nemen van mijn fantastische man, vader, schoonvader en onze trotse opa

Wim Welling

Wilhelmus Hermanus Theodorus

☆ Didam, 30 december 1948

† Didam, 21 augustus 2020

Hennie Welling - Rosmulder
Rianne en Patrick
Lucas
Nienke

Windstraat 41
6942 ZV Didam

Donderdag 27 augustus is er van 18.30 uur tot 19.30 uur gelegenheid om afscheid van Wim te nemen en ons te condoleren in afscheidshuis D'n Dunsel, Raadhuisstraat 11 te Didam.

De crematieplechtigheid vindt in besloten kring plaats te Dieren.